



Jubeljaar 2025

Chriismamis, Goes

Hoopvol op weg met Christus, de Weg

Het jubeljaar 2025 is een uitnodiging voor alle gedoopten om op weg te gaan als pelgrims van hoop. Pelgrims zijn onderweg met Jezus, de langverwachte Gezalfd. Tijdens zijn aardse pelgrimstocht benadrukt Hij steeds zijn innige band met God de Vader. Jezus leert ons dat God liefde is, tot het uiterste bereid. In zijn lijden, sterven en verrijzen blijkt dat Gods liefde sterker is dan de dood.

Jezus is de mensgeworden liefde van God. Vanaf het begin van zijn missie heeft Hij leerlingen gemaakt en hen uitgenodigd erop uit te trekken met de vreugde van het Evangelie. Leerlingen gaan niet alleen: Jezus beloofde met hen te blijven tot het einde van de tijd. Hijzelf vervolgt zijn pelgrimsweg met ons in onze tijd.

Christus nodigt ons uit om persoonlijk een 'nieuwe heruitgave' van het Evangelie te zijn, zodat mensen aan ons kunnen aflezen welke hoop leeft in ons hart. Daartoe worden we gezalfd bij ons doopsel en vormsel. Zo wordt elke pelgrim een 'gezondene' die deelt in de missie van Christus' kerk.



Bisdom **Breda**

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen