

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Op 1 september begint een bijzonder periode met zorg voor ons gemeenschappelijk huis, zoals paus Franciscus onze aarde noemt. Die periode duurt tot en met de feestdag van Sint Franciscus (4 oktober). Paus Franciscus heeft dit jaar als thema van deze (ruime) maand gekozen: *Luister naar de stem van de schepping*.

De paus daagt ons uit om luisteren naar de oproep tot ecologische bekering zoals die al zolang klinkt, dat wil zeggen anders leven en consumeren zodat de aarde niet uitgeput raakt. Dat is niet alleen een oproep aan individuen, maar ook aan de samenleving. Paus Franciscus roept ons allereerst op om met alle christenen samen te bidden én te werken aan de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Voor de huidige paus is dit een programma dat iedere christen moet omarmen.

Bidden tot God is zorg hebben voor de schepping, en zo ook zorg hebben voor elkaar. Langs deze weg geven we kleur aan onze roeping in ons doopsel in Christus. Bovendien maken we dan werk van het achtste werk van barmhartigheid: zorgen voor de schepping.

Suggestie:

1. Op 1 september en in de loop van de maand september kan men een oecumenische gebedsdienst organiseren met andere christenen om samen de zorg te delen en te bidden voor de schepping.
2. U kunt verschillende plekken handreikingen vinden voor deze maand. Op de website van de Nederlandse stichting Laudato Si (laudato-si.nl). Daar vindt u suggesties voor activiteiten, liturgische handreikingen en andere materiaal.
3. Voorbeelden:
 - Een wandeling maken en samen spreken over jouw inzet voor de Schepping;
 - Nodig een deskundige uit die wat kan vertellen over de klimaatveranderingen en wat jij kan daaraan doen;
 - Een wedstrijd "wie bakt de lekkerste en mooiste duurzame taart?".
 - Spreek met elkaar de zeven Laudato Si'-doelen: met welke duurzame stap begin jij in de 7-sprong naar een duurzaam leven?;
 - Organiseer een prikactie rondom de kerk;
 - Lees met elkaar de encycliek Laudato Si .
4. U kunt ook internationaler kijken. Er is een internationale beweging die de encycliek Laudato Si in praktijk brengt. Op de website laudatosimovement.org ziet u wat er over heel de wereld gebeurt rond de zorg voor de schepping. U kunt zich daarbij aanmelden; dan krijgt u regelmatig een bericht. Het mailadres is: hello@laudatosimovement.org. Het centrum ervan is gevestigd in Rome.
5. *Op de volgende pagina zijn twee gebeden opgenomen voor 1 september:*

Gebed 1

Barmhartige God, Schepper van hemel en aarde,
Gij sprak en uw woord schiep een symfonie van leven die uw lof bezingt.
Door uw wijsheid schiep u de aarde om een verscheidenheid aan
scheepselen voort te brengen. U riep de mens om uw tuin te bewerken en te
onderhouden.

Maar we keren ons in onszelf en van onze medescheepselen af.
Wij sluiten onze oren voor uw Woord dat tot ons roept via de Schriften.
Wij betreuren het verlies van onze medesoorten en hun leefgebieden.
De schepping schreeuwt het uit als bossen kraken en dieren op de vlucht
slaan voor het vuur van onrechtvaardigheid dat wij hebben aangestoken
door onze onwil om te luisteren.

**Allen: In dit tijd van extra aandacht voor de Schepping bidden wij dat
U tot ons zult roepen, als uit het brandende braambos, met het
ondersteunende vuur van Uw Geest.**

Open onze oren. Leer ons naar uw schepping te luisteren.

Verlicht ons met uw genade om de weg van Christus te volgen.

**Vul ons met de hoop om de vuren van onrechtvaardigheid te doven
met het licht van uw helende liefde.**

**In de naam van Degene die kwam om het goede nieuws aan de hele
schepping te verkondigen, Jezus Christus. Amen.**

Gebed 2

Liefhebbende God, wij danken U voor het woord dat U ons geeft. Wij danken U
ook voor het brood uit de hemel dat U met ons deelt.

Allen: help ons door uw woord en door Christus U te horen en te kennen.

Liefdevolle God, U bent aanwezig in uw schepping en probeert haar wonden te
helen. U kunt gevonden worden wandelend in de tuin. Open onze ogen om U te
zien, de tuinman.

**Allen: Help ons te leren uw glorieuze schoonheid te herkennen in heel de
Schepping.**

Liefhebbende God, wij laten uw schepping vaak in de steek en veroorzaken
haar wonden.

**Allen: Help ons om in uw voetsporen te treden en te leren om in de
tuin te wandelen zoals U.**

Liefdevolle God, die elke stem hoort, elke schreeuw van onrecht kent en
aandacht heeft voor het lijden van de aarde: leer ons te luisteren. Breng
genezing in ons leven, zodat we de wereld kunnen beschermen en haar
niet plunderen.

**Allen: Leer ons te luisteren naar de wereld die U geschapen hebt en
ons er niet voor afsluiten. Onthul ons hoe wij beter met de aarde
kunnen omgaan.**

**Wij bidden het U door Christus onze Heer, onze Leraar en onze
Broeder. Amen.**