

**MODEL VAN EEN VOORBEDE
IN DE VIERINGEN VAN DE 'ZONDAG DIACONIE' OP 02 EN 03 JULI 2022**

Voorganger:

Wij mogen uitzien naar de troost die God ons biedt. Leggen wij vol vertrouwen onze gebeden voor de noden van Kerk en wereld aan Hem voor.

Lector:

Bidden wij voor allen die gedoopt zijn. Dat zij werk maken van hun geloof en de werken van barmhartigheid beoefenen. Dat hun geloof kleur mag geven aan hun leven. Dat zij als leerlingen van Jezus meebouwen aan onze missionaire parochie tot heil van velen.

Laten wij bidden:

Allen: God van liefde, toon ons uw goedheid.

Bidden wij voor allen, die ons land besturen
dat zij gerechtigheid en barmhartigheid stellen boven eigen belang
en niet verblind of verstikt raken door eigen beperktheden.

Laten wij bidden:

Allen: God van liefde, toon ons uw goedheid

Bidden wij voor hen die lijden onder oorlog en geweld, in het bijzonder voor de volken van Oekraïne en Myanmar.

Voor hen die lijden onder de hoge energieprijzen

Voor hen die hongerlijden

voor wie gezondheid en leven niet vanzelfsprekend zijn,

Dat wij door onze verbondenheid met elkaar

grenzen weten te doorbreken en elkaar leven schenken,

zodat solidariteit onze vanzelfsprekende keuze is.

Laten wij bidden:

Allen: God van liefde, toon ons uw goedheid

Bidden wij voor onze parochie, voor het bisdom en voor elkaar:

dat in ons denken en handelen de waardigheid van elke medemens voorop staat;

dat we over grenzen heen durven te kijken en ons geloof in daden durven omzetten;

dat onze verbondenheid met elkaar en met alle mensen zichtbaar is.

Laten wij bidden:

Allen: God van liefde, toon ons uw goedheid

Zijn we een moment stil voor onze persoonlijke intenties ...

Bidden we voor de mensen met wie we ons verbonden weten ...

Bidden we voor de intenties van onze geloofsgemeenschap

- *Voor onze dopeling/e/n/*

dat zij als kind van God mogen groeien in goddelijke wijsheid en liefde;

- *Voor het/de bruidspa/a/r/en*
dat zij door hun liefde voor elkaar God zichtbaar maken voor velen;
- *Voor onze zieken en voor hen die hen nabij zijn*
dat hun geloof hen tot steun en sterkte zij;
- *Wij gedenken in het bijzonder onze overledenen;*
wij noemen

Dat zij leven in Gods liefde en bij Hem onze voorspraak zijn.

Laten wij bidden:

Allen: God van liefde, toon ons uw goedheid

Voorganger:

Uw Zoon, God, stuurt ons op weg om het evangelie te verkondigen. 'Vrede' mag het eerste woord in onze mond zijn. Mogen wij door goede werken bijdragen aan vrede om ons heen en op heel de aarde.

Verhoor ons gebed en laat ons groeien in geloof en vertrouwen door de werken van barmhartigheid meer en meer in praktijk te brengen.

Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.