

AANKONDIGING COLLECTE OP ZONDAG DIACONIE

Bij een eucharistieviering:

Op de altaartafel wordt de gaven van brood en wijn geplaatst, zodat wij eucharistie kunnen vieren. We zeggen God dank voor de gaven die Hij ons door Christus Jezus schenkt.

Wij sluiten ons hierbij aan met ons eigen offer in de collecte.

De eerste collecte is bestemd voor de voortzetting van het pastorale werk in onze eigen parochie.

De tweede collecte gaat naar het bisdom om tezamen met uw eigen parochiële caritasinstelling projecten te ontwikkelen en uit te voeren voor het diaconale werk in ons bisdom.

Door uw gift in de collecte kunnen we werk maken van en kleur geven aan ons geloof.

Het pastoraal team, de parochiële caritasinstelling, het parochiebestuur, de diaconale werkgroepen en de bisdomleiding bevelen deze collecte ten eerste aan.

Indien er een communieviering is:

We zullen na de vredeswens de ciborie met geconsacreerde hosties op de altaartafel plaatsen.

Door het Lichaam van Christus te ontvangen worden wij wat wij mogen zijn: Lichaam van Christus tot vrede, vreugde en steun van velen.

Mogen wij dan – gezonden door Christus zelf – werk maken van ons geloof. En er ook kleur aan geven.

U kunt daaraan bijdragen in de vorm van de collectes.

De eerste collecte is bestemd voor de voortzetting van het pastorale werk in onze eigen parochie.

De tweede collecte gaat naar het bisdom om tezamen met uw eigen parochiële caritasinstelling projecten te ontwikkelen en uit te voeren voor het diaconale werk in ons bisdom.

Het pastoraal team, de parochiële caritasinstelling, het parochiebestuur, de diaconale werkgroepen en de bisdomleiding bevelen deze collecte ten eerste aan.