



Bisdom **Breda**

Bezoekadres
Veemarktstraat 48
4811 ZH Breda

Postadres
Postbus 90.189
4800 RN Breda
T 076 - 522 34 44
F 076 - 521 62 44

www.bisdombreda.nl

Aan het bestuur van de (Inter) Parochiële
Caritasinstellingen,
Aan de diaconale werkgroepen op
parochiekernniveau,
Aan de Diocesane Caritasinstelling Bisdom Breda,
Aan de pastorale teams,
Aan de parochiebesturen,
In afschrift aan de vicarissen en stafmedewerkers
vicariaat

caritas@bisdombreda.nl
Kenmerk: 014/30/2022
Betreft: **ZONDAG DIAKONIE 2022**

Breda, 9 mei 2022

Beste zusters en broeders,

De '**Zondag Diakonie**' staat zoals gebruikelijk op de agenda. In de brief van november 2021 stond per abuis genoteerd: zondag 11 en 12 juni. Dit jaar valt deze collecte in het eerste volle weekend van juli: **zaterdag 2 en zondag 3 juli 2022**.

Dit is een echte Caritascollecte. Deze caritascollecte kent een diocesane bestemming. De collecte wordt dus traditiegetrouw aan het bisdom afgedragen. De opbrengst wordt gereserveerd voor projecten die parochiële caritasinstellingen in samenwerking met het bisdom kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Zoals u weet uit allerlei berichten, zijn diakonie, caritas en barmhartigheid nauw verbonden met de manier waarop wij kerk willen zijn. Diakonie en liturgie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (zo leren Bijbel en Traditie ons). Liturgie kunnen we niet vieren zonder aandacht te hebben voor de noden van onze medemensen in de parochie en de plekken waar we wonen. Diakonie kan niet bestaan zonder dat het verbonden is met de wekelijkse liturgie. Zeker nu we een missionaire Kerk willen zijn, mag diakonie het visitekaartje van ons geloof en van onze geloofsgemeenschap van parochie en bisdom zijn. Ons geloof vraagt om concrete daden, in het bijzonder om werken van barmhartigheid.

Het zou goed zijn als het pastoraal team in samenwerking met de parochiële caritasinstelling en de werkgroep(en) diakonie deze zondag vorm kan geven. Wij doen hiervoor graag een beroep op de creativiteit in uw geloofsgemeenschappen.

Juist deze zondag is geschikt om bij gelovigen de belangstelling te wekken hoe geloof en goede-werken-doen samengaan.

Juist deze zondag is geschikt om de Caritas een meer centrale plek te geven in het plaatselijk gebeuren.

Twee voorbeelden:

een bloemengroet brengen aan de mensen die actief zijn op het terrein van Caritas en Diakonie of een rozenactie organiseren: mensen in de kerk kunnen medemensen die ondersteuning behoeven, een roos brengen.

Zo ligt de nadruk wat minder op de collecte, maar wel op het feit dat Christus van elke gelovige verwacht dat zij/hij haar/zijn geloof in daden omzet (houd van God én van de naaste).

Bij deze brief vindt u twee bijlagen:

- model van een voorbede (bijlage 1)
- model van een collecteraanbeveling (bijlage 2)

De hierbij aangeboden teksten bieden aanknopingspunten om in het weekend van 2 en 3 juli en in de tijd ervoor en erna nog eens extra de diakonie in de parochie een uitdrukkelijke plaats te geven.

Gaarne spreken wij bij deze gelegenheid onze grote waardering en dankbaarheid uit voor al diegenen die met betrokkenheid, inzet, samenwerking en met het geloof als bron de caritas en de diakonie concreet maken. Ze houden in elke geloofsgemeenschap het belang van geloof met daden hoog. Dat is vooral van belang voor al die mensen in nood, voor onze schepping en voor de toekomst van onze samenleving.

Met hartelijke groet,

Diaken Vincent de Haas,
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Parochiële Caritasinstellingen