



Bisdome Breda

Bezoekadres  
Veemarktstraat 48  
4811 ZH Breda

Postadres  
Postbus 90.189  
4800 RN Breda  
T 076 - 522 34 44  
F 076 - 521 62 44

[www.bisdombreda.nl](http://www.bisdombreda.nl)

Aan de medewerkers in het pastoraat

Email: [bisschop@bisdombreda.nl](mailto:bisschop@bisdombreda.nl)  
Kenmerk: 084/22/2021  
Betreft: Paasbrief

Breda, 30 maart 2021  
dinsdag in de Goede Week

Beste vrienden in de Heer,

Voor de tweede maal gaan we de Goede Week in, overschaduwed door de corona-pandemie. Mochten we in de voorgaande maanden nog de hoop hebben gekoesterd dat we Pasen weer met velen zouden kunnen vieren en het licht van Christus zingend begroeten, dan is die hoop inmiddels vervlogen. Zal het beter zijn met Drievuldigheidszondag? We hopen het, opnieuw, en niet alleen voor het kerkelijk leven, maar voor het maatschappelijk leven in de meest brede zin: voor de ouderen en de jongeren, voor de middenstand, voor de horeca, de evenementensector en de reisbranche, voor de ziekenhuizen en verzorgingshuizen vooral, waar mensen letterlijk vechten voor hun leven.

Terwijl de lentezon doorbreekt, hangt over de wereld een geestelijke duisternis die wel iets wegheeft van de duisternis die op Goede Vrijdag "over heel de streek" viel van het zesde tot het negende uur, toen Jezus zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Onder dat kruis stond een kleine groep mensen, vrouwen vooral, met in hun midden Jezus' moeder Maria en de apostel Johannes. De evangeliën vertellen ons niet waarover ze spraken, of ze überhaupt spraken met elkaar. Wat een verdriet bij Maria, bij Johannes. Jezus zelf sprak tot hen, en Hij riep tot zijn hemelse Vader, die Hem verlaten leek te hebben. Op Golgotha werden woorden gesproken die de toon hebben gezet voor onze geloofsgesprekken... "En wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen" (Hebr. 11:1). Die werkelijkheid is uiteindelijk de barmhartigheid van God die Jezus zichtbaar maakt door zijn liefde tot het uiterste.

Nu we de Goede Week ingaan, wens ik jullie, mijn medewerkers in het pastoraat, zulke gesprekken toe: gesprekken die het geloof versterken en de hoop opbouwen, gesprekken die de duisternis niet ontkennen maar die ons hart wijder maken voor de medemens in nood en voor God die met elk van ons begaan is.

Als gelovigen, als leerlingen van Jezus, hebben we veel te bieden aan de wereld, als we maar bereid zijn om te luisteren naar het woord dat Hij tot ons spreekt, als we maar bereid zijn te spreken over wat Hij in ons hart legt. Zulke gesprekken laten ons groeien, brengen ons dichterbij de Heer, laten ons vrucht dragen. Zo kunnen we toelevens naar zijn verrijzenis, met een vreugde waarvoor nauwelijks woorden zijn, een vreugde die ons doet jubelen: de vreugde van het evangelie.

Maria, de moeder van smarten, spreekt in deze Goede Week voor ons ten beste. Laten we elkaar en allen met wie we deze dagen mogen optrekken, bemoedigen in woord en daad, opdat we met de paaswake onze doopbeloften mogen hernieuwen, en met Pasen onze vreugde volkomen zal zijn.

Een gezegende Goede Week,  
Met hartelijke groet

✠ Mgr. dr. J.W.M. Liesen  
Bisschop van Breda

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liesen', with a large, sweeping flourish extending to the right.