



"Blijf bij ons, Heer"

24 UUR VOOR DE HEER

GEBEDSKAART

“Blijf bij ons, Heer.”

Deze woorden van de leerlingen op weg naar Emmaüs nemen we graag in de mond.

We vinden rust in uw aanwezigheid.

Bij U weten we ons geborgen.

Blijf bij ons, Heer.

Zoals de leerlingen mogen we U herkennen in het breken van het brood. Het is uw Levend Testament. Zo wilt U bij ons zijn.

Blijf bij ons, Heer.

U bent midden onder ons in het Heilig Sacrament. We komen bij U met alles wat ons bezighoudt.

In de stilte leggen we onze bede bij U neer. We voelen kracht en troost. Het is niet te vatten. Ons hart wordt geraakt. In de stilte vinden we rust en vrede.

Blijf bij ons, Heer.

Dit moment mag blijven duren, 24 uur lang.

Blijf bij ons, Heer. Amen.



Bisdom **Breda**