



“Bij U vind ik vergeving”

24 UUR VOOR DE HEER

9-10 MAART 2018



*“Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart!
Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met liefhebben.”*

GEBED



Bisdome **Breda**



Imprimatur + J.W.M. Liesen, Breda, 14 februari 2018

Gebed

God, onze hemelse Vader, ik wil hier bij U zijn. U bent altijd bij mij: zonder U kan ik niet eens bestaan. U omgeeft mij en houdt mij vast, zoals de apostel Paulus zei: "In U leven, bewegen en zijn wij" (Handelingen 17, 28).

U hebt mij de levensadem geschonken, en talenten, vooral het talent van vriendschap en liefde. Gij geeft mij mensen die tot steun zijn, om het leven mee te delen. Vooral wil ik U danken voor Jezus Christus, uw Zoon, die voor ons is mensgeworden, die voor ons weg, waarheid en leven is (Johannes 14, 6). Ik stel hier mijn hart voor Hem open.

Jezus, U dringt zich niet op, maar hebt gezegd: "Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij" (Apokalyps 3, 20). Ik nodig U uit binnen te treden in mijn bestaan. Laat mij ervaren dat Gij in mijn leven van gast tot gastheer wordt. Sterk mij met de kracht van uw liefde en verlicht mijn hart en verstand door de werking van de Heilige Geest.

Vader, Zoon en Geest, ik vraag U: openbaar altijd weer opnieuw uw wegen in mijn leven, de wegen die leiden naar uw hart en het hart van de naaste. Bewaar mij en de mensen die Gij aan mijn zorgen hebt toevertrouwd in uw liefde, in leven en dood. Amen.

Overweging

In de Eucharistie gaat de Verrezen Heer met ons mee op onze levensweg. Als wij twifelen of ontgoocheld zijn, zoals de Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-35), opent Hij onze ogen, zet ons hart in vuur en vlam en maakt ons tot getuigen van zijn Evangelie in deze wereld. Als wij Hem binnenlaten in ons huis, zoals Zacheüs (Lucas 19, 1-10), bevrijdt Hij ons van egoïsme en materialisme en maakt ons tot solidaire mensen die delen met anderen. Aan de Tafel van zijn Woord en Sacrament maakt hij egotrippers en carrièrejagers tot zorgzame en dienende mensen, en individualisten en betweters maakt Hij tot ledematen van zijn Lichaam de Kerk. Zijn paasmaal overwint in ons de angst voor de dood, die mensen levenslang gevangen houdt. Zo voedt Hij de Kerk, zijn Lichaam, ons gelovigen.

Slotgebed

God, U dankzeggend voor al het goede dat wij uit uw hand mochten ontvangen, vragen wij U: raak ons met het vuur van uw liefde, sterk ons met de kracht van uw Geest, en geef ons steeds weer opnieuw de moed om naar de wereld en de mensen om ons heen te kijken doorheen de ogen van uw Zoon, om te komen tot meelevende, meelijden, tot inzet voor de naaste, tot opbouw van Kerk en wereld. Door Christus onze Heer. Amen.



PAUS FRANCISCUS OVER DE VEERTIGDAGENTIJD

In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om "naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven." Paus Franciscus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: "Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met liefhebben."

Paus Franciscus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief "24 uur voor de Heer" aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 2018 vindt dit plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart, geïnspireerd door de woorden van psalm 130, 4: "Maar bij U vind ik vergeving".

In de Veertigdagentijd houden veel organisaties collectes ten gunste van Kerken en volken in moeilijkheden. Paus Franciscus benadrukt dat we de hulp die aan ons gevraagd wordt zien als een oproep van de goddelijke Voorzienigheid: "Iedere aalmoes is een gelegenheid om deel te nemen aan de Voorzienigheid van God jegens zijn kinderen; en als Hij zich vandaag van mij bedient om een broeder of zuster te helpen, zal Hij dan morgen ook niet voorzien in mijn noden, Hij die zich niet laat overwinnen in edelmoedigheid?"