



(Foto: R. Mangold)

WORDT ANDERE MENSEN, MET EEN NIEUWE VISIE

In de Veertigdagentijd 2017 verscheen de pastorale brief van Mgr. Liesen: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie (Romeinen 12, 2). Hierin schetst de bisschop drie stappen voor de toekomst van de parochies in het Bisdom Breda.

Persoonlijke relatie met God

Geloof is niet op de eerste plaats een bepaalde kennis, maar een persoonlijke relatie. Dat besef mag vorm krijgen in een programma van gebed en het actief vieren van de sacramenten.

Verdieping binnen de geloofsgemeenschap

Geloof vraagt om persoonlijke toe-eigening binnen de geloofsgemeenschap. Een tweede stap naar de toekomst is daarom een verder programma van geloofsverdieping, inspiratie en kennisoverdracht.

Het ontmoeten van de ander

Jezus vertelt hoe de barmhartige Samaritaan de naaste wordt van de man die beroofd en mishandeld langs de weg ligt (Lucas 10, 25-37). De herder zoekt het verloren schaap (Lucas 15, 4-7). Een derde stap is een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil.

Download de brief van Mgr. Liesen op www.bisdomvanbreda.nl/downloads