

Glas-in-loodraam uit de Mariakapel van Zegge. De kapel is in 1921-1922 herbouwd op de plaats waar de oude kapel stond. Zegge is het belangrijkste Mariale bedevaartsoord in westelijk Noord-Brabant. Het raam maakt deel uit van een cyclus die de vijftien geheimen van de rozenkrans uitbeeldt.

Foto: Ramon Mangold





**“Toen kwam een Samaritaan
die op reis was, bij hem;
hij zag hem en kreeg medelijden.”**

(Lucas 10, 33)



**De mensgeworden Zoon ging op reis en kwam
bij ons. Hij zag ons: hoe wij leven met het
voorzicht van de dood. Hij kreeg medelijden
en nu leven wij van de barmhartigheid van God.**

**In de blik van het pasgeboren Kind zien we onze
levensweg: barmhartig te zijn zoals de Vader.**

Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar!

**Bisschop Liesen
Medewerkers van het bisdom van Breda**