

ROEPINGEN

De lekgelovigen zijn door God geroepen om in de geest van het Evangelie de wereld van binnen uit te helpen heiligen, als een zuurdeeg, en zo Christus aan anderen te tonen vooral door het getuigenis van hun leven, door hun geloof, hoop en liefde.

Aan een priester is in het bijzonder de verkondiging van het woord, het herderschap over de gelovigen en de bediening van de sacramenten toevertrouwd. Zo deelt de priester als medewerker van de bisschop in het dienstwerk van de bisschop: geroepen om Christus present te stellen in de gemeenschap van de Kerk.

Een diaken, als medewerker van de bisschop en de priesters, is gewijd voor het dienstbetoon aan het volk van God: het dienstwerk van de liturgie, het woord en de liefdewerken, in navolging van Christus de Dienaar.

Door de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid weet de religieus zich geroepen mee te werken aan het dichterbij brengen van het Rijk van God, door een leven in gemeenschap en gebed, alsook door apostolische werken.

Vragen over je roeping mag je in gebed voorleggen aan God. En ga er over in gesprek met mensen in de Kerk die met je op weg willen gaan. Neem contact op met je parochie, of kijk op www.roeping.nu

(Lumen Gentium 28-47; Catechismus van de Katholieke Kerk 914-933 en 1536-1571)



Kom, volg mij

Roepingverhalen in de Bijbel leren dat God iedere mens roept. Fundamenteel is de roeping om in verbondenheid met God te leven in liefde. Daarnaast heeft God voor iedere gedoopte mens een specifieke roeping. Wie antwoordt op wat God in zijn hart heeft gelegd, zegt 'ja' tegen een opdracht in het leven en zal een diepe vrede en een intense vreugde mogen ervaren, ook bij beproeving en tegenslag.

De eerste reactie op een roeping is er vaak één van afwijzen of terughoudendheid. "Ik ben nog jong," zegt Jeremia (Jeremia 1, 4-7). "Ik ben geen redenaar," zegt Mozes (Exodus 4, 10). "Ik moet eerst nog iemand begraven," zegt een van de leerlingen van Jezus (Matteüs 8, 21). Soms is het niet meteen duidelijk dat het de Heer is die roept (1 Samuel 3, 1-10). Uiteindelijk echter antwoorden ze allemaal.

"Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jacobus, de zoon van Zebedeüs en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem."

**Goede God,
uw Zoon Jezus Christus heeft ons opgedragen
te bidden om arbeiders voor de oogst.
Wek in de harten van vele jonge mensen
het verlangen om U te dienen
als priester, diaken of religieus.
Maak hen ontvankelijk voor uw Stem
en geef hun de kracht
om in alle vrijheid en edelmoedigheid
op uw roepstem te antwoorden,
tot heil voor de wereld
en tot de glorie van uw Naam.
Door Christus, onze Heer.
Amen.**