

# katholiek leven vandaag

geloof, hoop en liefde  
in de katholieke kerk

Foto: R. Mangold



## Boodschappen van geloof, hoop en liefde

De Nederlandse bisschoppen investeren in een vernieuwde aanwezigheid op internet.

Online en offline contact versterken elkaar. Door online wat vaker van elkaar te horen, pak je de draad makkelijker op als je elkaar weer ziet. Online contact herinnert je er door berichtjes aan dat je bij een gemeenschap hoort. Sociale media zijn juist ook voor de Kerk van belang: geloven doe je immers niet in je eentje. Daarom startten de Nederlandse bisschoppen het videokanaal [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl).

**Nieuwe rubrieken  
[katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl)**

> p 2

**Meet & greet van  
volgers en redactie**

> p 4

Katholiekleven.nl heeft nu ruim 450 volgers op YouTube en zo'n 750 volgers op Facebook. De redactie hoopt dat veel mensen willen meewerken aan [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl). Zo was er op 7 mei een 'meet & greet' met Facebookvolgers en konden voor een documentaire over barmhartigheid volgers via Facebook vragen doorgeven.

Katholiekleven.nl start in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Met boodschappen van geloof, hoop en liefde willen we de naaste worden van mensen die we onderweg tegenkomen.

Daphne van Roosendaal - Coördinator

GG

**'Dit is een verrijking  
voor het katholieke  
leven in Nederland'**

Leo Fijen > p 2



# Nieuwe rubrieken katholiekleven.nl

Na de start van katholiekleven.nl op YouTube in januari 2016 werden wekelijks nieuwe filmpjes toegevoegd. Ook zijn al snel nieuwe rubrieken geïntroduceerd.

De eerste video's op YouTube lieten zien met welke rubrieken het videokanaal startte: geloofsportretten in de serie 'Ik Geloof', items over de Bijbel in 'De Boodschap' en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Daarna werden nog meer rubrieken toegevoegd. Zo startte in mei 'Bij De Dag'. De naam is een knipoog naar het 'aggiornamento' van het Tweede Vaticaans Concilie. Letterlijk vertaald betekent 'aggiornamento': bij de dag brengen. 'Bij De Dag' is de actualiteitenrubriek van katholiekleven.nl over de achtergronden bij het nieuws. Zoals het afscheid en de start van mgr. Hurkmans en mgr. De Korte in het bisdom 's-Hertogenbosch. KatholiekLeven.nl interviewde hen daags voor de installatie.

Vóór de zomer start weer een nieuwe rubriek: 'De Documentaire'. De eerste reeks gaat over barmhartigheid. Vier filmpjes geven antwoord op de vraag

wat barmhartigheid is: Wat zegt de praktijk? Wat zegt de wetenschap? Wat zegt de Kerk? Wat zegt de man/vrouw op de straat?

---

Voor alle items:  
[www.katholiekleven.nl](http://www.katholiekleven.nl)  
YouTube en Facebook

De projectcoördinator en redactie van katholiekleven.nl sturen een klein team van professionals aan. De rubrieken en items worden gemaakt in samenspraak met de Nederlandse bisdommen.

## Redactie

Daphne van Rosendaal - coördinator  
Lambert Hendriks pr. - theologisch adviseur  
Roland Enthoven - redactielid  
Anna Kruse - redactielid

[contact@katholiekleven.nl](mailto:contact@katholiekleven.nl)



Foto: R. Mangold

# GG



**'Deze nieuwe site is een verrijking voor het katholieke leven in Nederland.'**

Leo Fijen,  
KRO-NCRV



**'Een keuze maken voor geloof is als je jong bent niet vanzelfsprekend.'**

Bas Dumoulin,  
Capelle aan de IJssel  
uit: 'Ik Geloof'



**'De Katholieke Kerk wil laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.'**

Kardinaal Eijk,  
Bisschoppenconferentie

Het logo

## Geloof, hoop, liefde

Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Verder zijn in het logo verwerkt het kruis (het geloof) en het anker (de hoop). Zo mag de liefde, die de grootste is, mensen hoop geven en laten zien wat geloof betekent. Het logo laat zich ook omdraaien en lezen met het geloof voorop. Voor christenen volgt de liefde immers uit het geloof in God en de opdracht of roeping tot naastenliefde. In de woorden van paus Benedictus XVI: "Het geloof zonder liefde draagt geen vrucht en de liefde zonder geloof zou een gevoel zijn dat voortdurend ten prooi is aan de twijfel. Geloof en liefde vereisen elkaar en wel zo dat de een het ander mogelijk maakt zijn weg te gaan" (Porta Fidei, nr. 14).

Wanneer je geloof, hoop en liefde voorstelt als de ramen van een kerkgebouw, komt voor de mensen binnen het kerkgebouw het geloof voorop en dan de hoop en de liefde. Mensen buiten het kerkgebouw zien eerst de liefde, vervolgens de hoop en het geloof. De liefde geeft hoop en laat zien wat geloof betekent.



## Sociale media

De video's van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) bekijk je via [www.katholiekleven.nl](http://www.katholiekleven.nl), Facebook en YouTube.

Al jaren is Facebook de grootste waar het gaat om sociale media in Nederland. In 2015 waren er 9,4 miljoen Nederlanders met een Facebookprofiel en logden 6,6 miljoen mensen daarvan dagelijks in. Alle leeftijden zijn actief op Facebook. YouTube is het grootste platform om video's uit te wisselen.

De foto's

## 'Van nature is de liefde concreet leven'



Foto: R. Mangold

Katholiekleven.nl is multimediaal. Naast video's biedt de website volop ruimte aan prachtige foto's. In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid put de site inspiratie uit de bul van paus Franciscus over het Heilig Jaar: *Misericordiae vultus*.

Daarin schrijft de paus onder meer het volgende: "God is liefde", zegt de

evangelist Johannes [...]. Deze liefde wordt intussen zichtbaar en tastbaar gemaakt in heel het leven van Jezus. Zijn persoon is niets anders dan liefde, een liefde die zich geeft om niet" (*Misericordiae vultus*, nr. 8).

Van nature is de liefde concreet leven. Heel 2016 brengen wekelijks nieuwe foto's en teksten dat in beeld.

Ga voor meer foto's naar [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl)



(Cijfers: Social media onderzoek 2015, Newcom)

# Eerste 'meet & greet'

In Utrecht organiseerde de redactie van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) op 7 mei een geslaagde 'meet & greet' met een aantal Facebookvolgers van het videokanaal. De deelnemers gingen in gesprek over de ontwikkeling van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) en de programmering.

De datum van 7 mei was niet toevallig gekozen: een dag later vierde de Rooms-Katholieke Kerk namelijk de 50ste Wereldcommunicatiedag. De aanwezige redactieleden gaven een sneak preview van de website [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl), die eind mei online ging. Ook vertelden zij over de voor-geschiedenis van het videokanaal, het doel en de opzet ervan en de gekozen redactionele werkwijze. Daarin speelt 'constructieve journalistiek' een belangrijke rol – deze wil de kijker erbij betrekken en inspireren.

Daarop volgde een goede inhoudelijke gedachtewisseling over sociale media, betrokkenheid, journalistieke content, doelgroepen en community building.

Ook kwamen tijdens deze bijeenkomst ideeën voor toekomstige thema's aan bod. "Bewaak daarbij steeds de laagdrempeligheid goed," was één van

de conclusies die werd getrokken. Want [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) wil met de video's niet alleen betrokken gelovigen inspireren en van informatie voorzien, maar ook 'katholiek van huis uit' de waarde van een actief geloofsleven laten zien.

---

**Katholiekleven.nl geeft inspiratie en informatie en laat de waarde van een actief geloofsleven zien.**

Deze eerste 'meet & greet' werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Inmiddels is besloten om in de toekomst vaker dergelijke ontmoetingen te organiseren.

Wil je ook komen? Meld je dan aan via [contact@katholiekleven.nl](mailto:contact@katholiekleven.nl)



Najaar

## Redactie- vergadering

De redactie vergadert vier keer per jaar. Wil je ons iets laten weten? Mail ons via [contact@katholiekleven.nl](mailto:contact@katholiekleven.nl)

Najaar

## 'Meet & greet'

De eerste succesvolle 'meet & greet' van de redactie en Facebookvolgers van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) krijgt dit najaar een vervolg. Heb je interesse? Meld je aan via [contact@katholiekleven.nl](mailto:contact@katholiekleven.nl).



## Praat mee

Praat mee over de filmpjes en foto's van [katholiekleven.nl](http://katholiekleven.nl) op Facebook: [www.facebook.com/katholiekleven.nl](http://www.facebook.com/katholiekleven.nl)

Je kunt ons ook mailen via [contact@katholiekleven.nl](mailto:contact@katholiekleven.nl)

## Nieuwsbrief

Meld je via de website aan voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Daar kun je je ook aanmelden voor deze kwartaalnieuwsbrief 'katholiek leven vandaag', die je per post ontvangt.

## Steun ons

Maak nieuwe rubrieken en items mogelijk met een bijdrage op:

NL60 INGB 0663 2207 26  
t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland  
onder vermelding van 'katholiekleven.nl'