



Chrismamis 2015 bistdom Breda

Sint Petrus' Banden kerk, Gilze



De navolging van Christus

In de Chrismamis worden elk jaar oliën gezegend voor het sacrament van Doopsel en Ziekenzalving zodat doopleerlingen en zieken door het sacrament kunnen delen in het leven van Christus. Het heilig Chrisma wordt gewijd voor de bediening van het sacrament van het Vormsel, zodat geloofsleerlingen meer kunnen leven in NAVOLGING van Christus als kinderen van God uit de kracht van de Geest. Ook wordt de h. Chrisma gebruikt voor de inwijding van kerkgebouwen die daarmee aan God toegewijd worden en gereserveerd worden voor de eredienst.

Van oktober 2014 tot mei 2015 houdt het bisdom Breda een “jaar van het gebed”. Gebed is de omgang van de gelovige mens met God en het verbindt ook mensen onderling. Gebed is geestelijk voedsel voor een gelovig mens, bereidt voor om Sacramenten te ontvangen, Christus concreet NA TE VOLGEN en gevoelig te zijn voor iedereen die naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen.

In het jaar 2015 staat de Kerk stil bij het Godgewijde leven van de religieuzen. Religieus leven is een bijzondere gave van God: het is geroepen zijn door de Vader om de Zoon in de kracht van de Geest VAN MEER NABIJ TE VOLGEN, om het evangelie radicaal te beleven, om in dienstbaarheid aan de Kerk met inzet van eigen leven in de wereld te getuigen van Gods barmhartigheid.