

# GEBED, GELOOF EN MENSEN!

In het interview op [roeping.nu](http://roeping.nu) spreekt pastoor Hans van Geel over het gebed van de gemeenschap en zijn persoonlijke gebed. Hoe hij zich gedragen weet door God, en gesteund weet door de parochiegemeenschap.



(Foto's: Bisdóm Breda)



**Pastoor Hans van Geel studeerde aan Bovendonk. Op 8 november 1997 werd hij tot priester gewijd voor het bisdom van Breda. Hij werkte eerst acht jaar in Breda West. Sinds 2005 werkt hij in de Sint Annaparochie in Steenberg en sinds september 2013 ook in de Sint Christoffelparochie in Halsteren. Op de website [roeping.nu](http://roeping.nu) spreekt hij vanuit de Gummaruskerk in Steenberg over het werk als parochiepriester.**

"De gemeenschap die hier samenkomt bidt regelmatig voor priesterroepingen. Er is een offerblok in de kerk waar mensen een donatie indoen. 'H. missen voor de priesterroeping' staat erop. Er wordt gebeden voor priesterroepingen, regelmatig. Het is belangrijk dat er roepingen zijn, dat de eucharistie wordt gevierd, dat de sacramenten veilig worden gesteld.

Mijn inspiratie ligt in het vieren van de eucharistie, bron en hoogtepunt van het priesterlijk en het menselijk leven, in het gebed en zeker ook in het contact met mensen. Je moet gevoeld worden, zowel door de eucharistie als gebed en door de mensen om je heen die je kunnen inspireren en bemoedigen.

Priester zijn in de parochie is leuk en gevarieerd werk. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden in het pastoraat. Er is een managementtaak bijgekomen. Je bent bezig met samenvoering van parochies en het sluiten van kerkgebouwen. Daar ben je met het parochiebestuur verantwoordelijk voor. Maar mijn eerste taak is het pastoraat, herder zijn. Op huisbezoek gaan, mensen tegenkomen. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Het herder zijn tussen en bij de mensen, op allerlei niveaus en in verschillende situaties,

is het belangrijkste. Dat is het bijzondere van de roeping tot priester. Je bent betrokken bij mensen van geboorte tot overlijden, en bij zorg voor nabestaanden. Op één dag kun je met geboorte en met de dood te maken krijgen.

Het werk is veelzijdig en soms veeleisend. Ik hou het vol, omdat we ons geloof hebben en God er altijd is die mij op de been houdt en wegschenkt aan de mensen. En natuurlijk heb ik Floris, mijn hond, daar ga ik vier keer per dag mee wandelen. We ontmoeten de mensen, en als ik met hem door de polder loop, dan gebeurt er iets met me in het waaien van de wind. Dan stroom ik vol van binnen om het werk weer op te pakken.

Je wordt gedragen door God. Als ik twijfel heb over dingen die ik doe, zoek ik in de pastorie een kapellefje. Daar zoek ik de stilte op. In het begin is het dan onrustig

in mijn hoofd, dan komt alles naar boven wat er aan moeilijkheden zijn in de parochie, maar van leverree maakt die onrust plaats voor innerlijke rust. Daarinervaar ik dat Hij bij me is, me bemoedigt, en dat er na die worsteling licht mag komen en ruimte. In die rust die je ervaart als je de stilte opzoekt, kun je door het nadenken ook tot andere gedachten komen en een oplossing vinden voor het probleem dat je had. En soms kom je in contact met mensen, die luisteren en hele goede adviezen geven. Dat zijn ook schenkingen van God. Goede adviezen van mensen moet je ter harte nemen, want alleen kun je het niet."



Zie voor de video met pastoor Hans van Geel [www.roeping.nu](http://www.roeping.nu)

## Gebedskring roepingen

In het bisdom van Breda komt de gebedskring roepingen tweemaal per jaar samen om te bidden om roepingen, in het voorjaar (Roepingenzondag) en in het najaar (Wilibrordzondag), afwisselend op Bovendonk in Hoeven en in de kathedraal in Breda. Mensen die het gebed om roepingen in het bisdom Breda mee willen dragen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de gebedskring. Bisschop Liesen: "Het is goed om zo biddend samen te zijn. De wens van Jezus dat wij zouden bidden om wat God wil geven, mag ons telkens bijeenbrengen."

**Lid worden van de gebedskring roepingen is gratis en kan via T 076 5223444 (ochtenden) en E [gebedskringroepingen@bisdombreda.nl](mailto:gebedskringroepingen@bisdombreda.nl)**

## Collecte Roepingenzondag

Elk jaar wordt op Roepingenzondag in de parochies gecollecteerd voor de Mgr. Frenckenstichting voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom van Breda.

Mgr. Frencken was een Bredase priester (1886-1946), een zeer inspirerende man met veel overtuigingskracht. Hij was sterk beïnvloed door de hernieuwde aandacht voor de eucharistie in de twintigste eeuw en was gegrepen door het ideaal van de Katholieke Actie; de deelname van leken aan het apostolaat van de Kerk.

**De opbrengst van de collecte kunnen parochies storten op IBAN NL05 INGB 0668430907.** Op dit rekeningnummer zijn ook particuliere giften welkom.