



In de chrismanis zegent de bisschop de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken én wijdt hij het heilig chrisma. Hiermee worden het hele jaar door de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Ziekenzalving bediend. In de sacramenten is Christus ons nabij in de kracht van de heilige Geest en krijgen we deel aan zijn leven.

We kunnen God ontmoeten en met Hem spreken in het GEBED. Gebed verbindt ons met God maar oriënteert ons ook op allen die naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Vooral kunnen we Christus herkennen in de “geringsten van zijn broeders/zusters”.

Van november 2013 tot mei 2014 (11 mei is Roepingenzondag) houden we een gebedsestafette voor roepingen tot priesterschap, diakonaat en religieus leven. We BIDDEN als bisdom om antwoord te geven op de vraag van Jezus: “Bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt voor de oogst” (Mt 9, 38).

In de chrismanis wordt op bijzondere wijze de onderlinge verbondenheid in de Heer vernieuwd. De priesters vernieuwen hun geloften en we BIDDEN voor hen en voor alle lekengelovigen die een taak voor de geloofsgemeenschap vervullen.

Christmaviering
16 april 2014
Basiliek H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch