

Hij die bestond in goddelijke majesteit
heeft zich niet willen vastklampen
aan de gelijkheid met God.
Hij heeft zichzelf ontledigd
en het bestaan van een slaaf op zich genomen.
Hij is aan de mensen gelijk geworden
en als mens verschenen.

(Fil. 2. 6-8)



Hoop voor onze wereld:
Zonder vrees ging de Zoon van God erop uit om ons te dienen.
Zo zijn de goedheid en mensenliefde van God op aarde verschenen.
Moge iedere mens in vrijheid die liefde van Christus leren kennen
en zonder vrees met Hem meedoen.

Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar!

Bisschop Liesen
Medewerkers van het bisdom van Breda