



Advent (deel 4)

Korte catechese voor het onderwijs

Deze catechese is onderdeel van een serie korte catecheses voor de Advent, gericht op het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom van Breda via T 076 5223444, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl

Zie ook de video van bisschop Liesen bij de start van de Advent op het YouTube-kanaal van het bisdom Breda: <http://www.youtube.com/user/bisdombreda>

Herberg zijn voor Jezus

Het meest schrijnende tafereel in het kerstverhaal is deze zin: *“Ternijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in de herberg”* (Luc. 2, 6-7).

Het zal je maar gebeuren: je krijgt een kind en er is geen plaats voor hem. Iedereen zou dit dramatisch vinden. Maar God die zijn Zoon zendt, omdat Hij bij de mensen wil verblijven, heeft dit wel ervaren: Hij was niet welkom, de wereld was niet gastvrij.

En toch... de herders zijn gekomen, de eenvoudigen die meteen beseften dat er iets gaande was dat hun verstand te boven ging, ook al vonden ze een kind dat in een voederbak lag.

In een voederbak ligt meestal voedsel voor dieren. Jezus wordt dan ook het voedsel van de wereld en dit voedsel is zijn lichaam en bloed (brood en wijn). Al wie in Hem gelooft en zich laat voeden door Hem ontvangt het echte leven. Dat zal Hij zeggen tegen de Samaritaanse vrouw:

“Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven” (Joh.4, 13-14).

Dat zal Hij ook zeggen tegen zijn leerlingen op het laatste Avondmaal: *“Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten’* (Mt. 26, 28). Deze woorden zegt de priester tijdens de consecratie in de eucharistieviering.

Moge we het verlangen hebben om ons in deze Advent te laten voeden door Hem.

Didactische tip Primair Onderwijs

In deze donkere periode van het jaar ervaren kinderen heel goed en hoe belangrijk warmte en geborgenheid zijn. De schrijnende beelden op TV van mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, maken dan ook diepe indruk.

De Advent roept ons op om een deel van onze rijkdom af te staan aan anderen: de daklozen, de asielzoekers, de bedelaars.

De school kan allerlei activiteiten organiseren om geld op te halen: auto's wassen, bloemen verkopen, een kerstmarkt organiseren, een pannenkoekenslag voor de ouders enzovoort.

Zeker zo belangrijk is dat we kinderen leren dat zij heel concreet veel kunnen betekenen voor eenzame ouderen, voor een zieke opa of hun oma die niet meer goed te been is.

Kinderen stimuleren om een deel van hun vrije tijd door te brengen met hen die niet meer zo vlot meedraaien in de maatschappij, is hun leren om herberg te zijn voor elkaar.

Didactische tip Voortgezet Onderwijs

Elke student wordt uitgenodigd om over zichzelf een cartoon te maken met als opdracht: "Ik zet me in voor de kansarmen". Ze mogen ook een cartoon maken per twee of drie.

Deze cartoon verbindt hen ook om datgene wat ze uitgebeeld hebben, ook concreet handen en voeten geeft.

In de eerste les godsdienst/ levensbeschouwing na de kerstvakantie wordt plenair over hun ervaringen verteld.