



Advent (deel 3)

Korte catechese voor het onderwijs

Deze catechese is onderdeel van een serie korte catecheses voor de Advent, gericht op het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom van Breda via T 076 5223444, E bg.onderrwijs@bisdombreda.nl

Zie ook de video van bisschop Liesen bij de start van de Advent op het YouTube-kanaal van het bisdom Breda: <http://www.youtube.com/user/bisdombreda>

Jezelf op orde brengen

Wie zich voorbereidt op een belangrijke gebeurtenis, ruimt de rommel op zodat er ruimte komt voor iets nieuws. Alles wat ons in de weg zit, doen we weg. “Het” loopt weer zeggen we dan en we bedoelen eigenlijk dat alles netjes opgeruimd is en dat we weer lekker in ons vel zitten.

De Advent is een geschikte tijd om ons af te vragen waar onze levensenergie blokkeert. Wie schoon schip wil maken met de rommel in zijn of haar leven, met alle nalatigheden, onhebbelijkheden en fouten, kortom: met zonden, die komt al gauw tot de ontdekking dat zich verzoenen met elkaar gemakkelijker is dan zich verzoenen met God. We voelen ons niet klaar voor Hem, we weten niet waar we moeten beginnen maar we voelen wel dat er tussen ons en God iets instaat.

Het boetesacrament biedt ons handvatten om onze omgang met God en met elkaar te vernieuwen. We keren ons om, naar God en naar elkaar. Dat noemen we bekering waarbij we ons toevertrouwen aan de vergeving van God. “Het” loopt weer kunnen we dan opnieuw zeggen en dan bedoelen we eigenlijk dat ons leven voortgang kan maken in heiliging, in heil, in meer *heel* worden.

Moge we het lef hebben om ons in deze Advent toe te vertrouwen aan de vergeving van God.

Didactische tip Primair Onderwijs

De Advent biedt talrijke mogelijkheden om een punt te zetten achter ruzies en pesterijen. Elk kind beschikt over heel wat mogelijkheden maar dat wordt niet altijd door iedereen gezien of herkend.

Elk kind tekent op behangpapier een grote kerstboom. Deze wordt uitgeknipt, op stevig karton gekleefd en de naam goed zichtbaar opgeschreven. Hierna schrijft elk kind iets positiefs in alle kerstbomen van de andere kinderen. Geef de kinderen hier voldoende tijd voor. Het kan gecombineerd worden met een andere opdracht zodat het geen hectiek wordt in de klas. Daarna krijgen de kinderen de opdracht om aan de wortels van hun eigen boom iets te schrijven wat ze voortaan *niet* meer willen doen: bijvoorbeeld lui zijn, spel bederven, pesten, te veel bezig

zijn met gsm enzovoort.

De kinderen worden uitgenodigd om iets te zeggen over hun eigen boom en over hun ervaring om het positieve te benoemen bij anderen.

Didactische tip Voortgezet Onderwijs

De docent godsdienst/levensbeschouwing nodigt studenten uit om samen een moment van verzoening voor te bereiden. De taakverdeling bestaat uit het zoeken van een passend thema met daarbij horende teksten en muziek.