



Advent (deel 2)

Korte catechese voor het onderwijs

Deze catechese is onderdeel van een serie korte catecheses voor de Advent, gericht op het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom van Breda via T 076 5223444, E bg.onderrwijs@bisdombreda.nl

Zie ook de video van bisschop Liesen bij de start van de Advent op het YouTube-kanaal van het bisdom Breda: <http://www.youtube.com/user/bisdombreda>

God nodigt ons uit

Als we iemand echt verwachten, maken we er tijd voor. Ons leven speelt zich af in de tijd en bestaat in zekere zin uit aan elkaar geregen stukjes tijd. Elke tijd is een stukje van ons leven, dus van onszelf. Tijd vrijmaken betekent een deel van onszelf aan iemand anders geven, zelfs als die ander er nog niet is. Tijd vrijmaken betekent concreet de drukte opzij schuiven om vanuit rust te kunnen genieten van zijn of haar komst, en eigenlijk al een beetje bij die persoon te zijn.

De weg om tot die rust te komen is niet moeilijk. De Advent is een tijd om die weg te gaan. De eerste stap is gericht denken aan de komst van Jezus. Het is niet het denken aan de materiële voorbereidingen van Kerstmis waartoe onze omgeving ons vaak aanspoort maar een “gelovig denken” waardoor we ons richten op God.

Waarom zouden we dat doen?

Omdat God vanuit zijn tijd, vanuit de eeuwigheid, naar ons zoekt, ernaar verlangt om met ons vertrouwelijk om te gaan. Hij heeft ons lief en wil lief en leed delen met ons.

De historische komst van Jezus was zijn uitnodiging om ons tot Hem te richten. Wie antwoord geeft op deze uitnodiging, stelt zich ontvankelijk open voor zijn werking en ziet dat God werkt; meestal niet in de uiterlijke schijn maar in het kleine, in dat wat nog moet groeien, in de nieuwe twijg aan de oude stronk. (Jes 11,1-10).

Ik zoek Hem dus, omdat Hij op mij wacht. In dat zoeken word ik gegrepen door Gods liefde, en dat krijgt zijn uitstraling in de bemoedigende woorden die ik spreek, in mijn ijver voor het goede. Moge we Hem in deze Advent elke dag wat meer op het spoor komen.

Didactische tip Primair Onderwijs

In de Advent kunnen kinderen leren wat bidden is.

We kunnen vertellen aan kinderen wat bidden is, maar dat is helemaal iets anders dan samen met de kinderen bidden. Over de zoetheid van aardbeien praten is iets anders dan zoete aardbeien eten!

Wellicht zitten er in de klas niet zoveel kinderen die regelmatig bidden. Dus eerst uitleggen en daarna doen is zeker aan te raden.

In gebed kunnen kinderen maar ook de docenten zich toevertrouwen aan God. Ze kunnen bij Hem terecht met al hun vragen en problemen maar ze kunnen ook leren “dank U wel” te zeggen. Zo wordt antwoord gegeven op zijn zoeken naar ons.

Wie nooit bidt, staat vaak met lege handen en weet niet goed hoe dit aangepakt kan worden.

Heel wat mooie gebedenboeken voor kinderen bieden hiervoor de oplossing.

Laat kinderen niet te vlug zelf gebeden maken. Dat is veel te moeilijk als je nooit gebeden hebt.

Je duikt ook niet in het diepe als je niet kunt zwemmen!

Didactische tip Voortgezet Onderwijs

Elke student zoekt een sleutel die toegang geeft tot een voor de student belangrijke persoon; hij/zij draagt gedurende de advent die sleutel met zich mee.

Aan deze sleutel komt een label te hangen waarop ieder voor zichzelf één concreet punt opschrijft hoe hij/zij God gaat zoeken in de Advent.