

JAAR VAN HET GELOOF!

11 OKTOBER 2012 - 24 NOVEMBER 2013

Hernieuwde bekering en
herontdekking van het geloof met
het oog op het getuigenis van
christenen in de wereld!



*“Christus zendt ons vandaag evenals toen uit
over de wegen van de wereld
om zijn evangelie te verkondigen
aan alle volken van de aarde.”*

Paus Benedictus XVI (Porta fidei nr. 7; Mat. 28, 19)

www.jaarvanhetgeloof.nl



De liefde van Christus

'Caritas Christi urget nos' (2 Kor. 5,14): het is de liefde van Christus die onze harten vervult en ons ertoe aanzet te evangeliseren. Hij zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde (vgl. Mat. 28,19).

Kerk zijn in deze tijd

Met zijn liefde trekt Jezus Christus alle mensen van iedere generatie tot zich: in iedere tijd roept Hij de Kerk bijeen en vertrouwt haar de verkondiging van het evangelie toe met een opdracht die steeds nieuw is.

Evangelisatie

Daarom is ook vandaag een meer overtuigende inzet van de Kerk ten gunste van een nieuwe evangelisatie nodig om de vreugde in het geloof opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in het meedelen van het geloof te hervinden.

(Paus Benedictus XVI, Porta fidei nr. 7)

www.jaarvanhetgeloof.nl

In 2012-2013 herdenkt de Katholieke Kerk dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965).

Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.