

Referentschap Beleidssector Kerk & Samenleving

Utrecht 01 februari 2012
uw kenmerk
ons kenmerk K&S120201/GdK/DW/mk
afdeling Studie & Beleid
onderwerp Zondag van de Arbeid 2012

Aan de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en de besturen van de r.-k. parochies in Nederland.

De Zondag van de Arbeid wordt in 2012 gevierd op zondag 29 april. "Door werk leert de mens zichzelf te zien als een deelnemer in Gods plan met de schepping", schrijft paus Benedictus XVI in een boodschap aan de president van de bisschoppenconferentie van Ecuador, die op donderdag 10 november werd gepubliceerd. In deze boodschap die in het kader stond van een nationale conferentie over de betekenis van het gezin reflecteert de paus op de betekenis van werk in de context van relaties binnen gezin en samenleving.

bezoekadres
Biltstraat 121
postadres
Postbus 13049
3507 LA Utrecht

telefoon
030 232 69 19

fax
030 233 46 01

email
DWienen@rkk.nl

homepage
www.rkkerk.nl

De paus vervolgt: "Daarom ondermijnt werkloosheid of onzeker werk de menselijke waardigheid." Hij gaat dan in op de gevolgen die werkeloosheid heeft voor de menselijke samenleving als geheel. Er ontstaat onrechtvaardigheid en armoede. Dit leidt niet alleen tot wanhoop, criminaliteit en geweld maar ook tot identiteitscrises. Daarom is het van vitaal belang dat er serieuze, effectieve en juridische maatregelen worden getroffen om iedereen toegang tot waardig, vast en goedbetaald werk te verzekeren, waardoor iedereen naar heiliging van het leven kan streven en actief kan deelnemen aan de ontwikkeling van de samenleving. De paus vindt het daarbij van belang dat intensief en verantwoordelijk werk wordt gecombineerd met genoeg tijd voor een rijk, vruchtbaar en harmonieus gezinsleven.

Deze boodschap kunnen we goed gebruiken bij het thema dat we dit jaar hebben gekozen voor de zondag van de arbeid: *Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld?* Er is sprake van een crisis. Eigenlijk van meerdere vormen van crisis, die samen een keten vormen in een neerwaardse spiraal. De crisis is toegeslagen in de financiële wereld, de economische wereld, de wereld van milieu en klimaat en de wereld van de mensen. Ook de kerken kampen met een crisis door de terugloop van mensen en middelen. We hebben de gevolgen kunnen waarnemen met bedrijfsfaillissementen, toenemende werkloosheid, onzekerheid over de ontwikkeling van koopkracht, pensioenen en forse bezuinigingen van de overheid.

Hoe los je die problemen nu op? Volgens velen moeten allereerst de financiën van de staat op orde gebracht worden. Als Kerk doen wij een dringend beroep op onze regering om de positie van de economisch zwakkeren daarbij te ontzien. Het is een

teken van gerechtigheid en barmhartigheid wanneer bij economische neergang de arme en kwetsbare mensen beschermd worden. Wordt dus de pijn van de crisis op een sociaal duurzame wijze verdeeld?

Tegelijk is er nog een ander debat gaande: het pleidooi voor meer duurzame economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Het is de aarde, die de laatste jaren de rekening betaalt voor onze economische inspanningen. Juist in tijden van neergang zien we hoe politieke en economische leiders de ecologische duurzaamheid uit het oog verliezen. De vraag is dus of we de pijn van de crisis ook ecologisch op een duurzame wijze verdelen.

Arbeidspastoraat DISK, waarbij de landelijke instelling voor het rooms-katholieke arbeidspastoraat in Nederland (LIAN) is aangesloten, heeft rond het thema *Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld?* een brochure gemaakt. Van harte wil ik u aanbevelen deze brochure te bestellen (zie www.disk-arbeidspastoraat.nl) en te gebruiken.

In de brochure vindt u beschouwingen, ervaringsberichten en liturgische suggesties rond het thema crisis o.a. door de economische terugslag. Tegelijk wordt nagegaan of er kansen zijn voor veranderingen, waarin duurzaamheid een rol speelt en komt aan de orde waar de pijn van de crisis gevoeld wordt: financieel, sociaal en duurzaam. In het materiaal reikt DISK werkvormen aan hoe we vanuit het gelovend vieren een zinvolle weg kunnen vinden in het omgaan met werkloosheid, verlies van werk, vinden van een nieuwe baan, het streven naar duurzame economie. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij rond betaald werk, vrijwilligerswerk, stages en duurzaam gebruik van grondstoffen en mensen een rol spelen, evenals rond bezinning, gesprek, viering.

Christenen kunnen, geïnspireerd door hun geloof in Christus en Zijn evangelie, aan die samenleving hun steentje bijdragen. Ik vertrouw op uw inzet en beveel dit werkboekje van DISK van harte bij u aan.

Ik wens u een goede viering toe van de Zondag van de Arbeid.

In Christus verbonden,



Mgr. dr. G.J.N. de Korte,
Bisschopreferent voor Kerk en Samenleving met aandachtsveld diaconie