



Praktische informatie

We verzamelen vrijdag 25 november om 18.00 uur bij de Paulusabdij, Hoogstraat 80, Oosterhout.. Het adventscollege duurt tot en met zondag 27 november (16.00 uur).

In de abdij heeft iedereen een eigen kamer met een bed. Zorg voor je eigen toiletpullen, slaapzak en handdoeken. Het eten en drinken wordt volledig verzorgd. Laat het even weten als je een dieet volgt.

We vragen een kleine bijdrage: bij deelname 30 euro, te voldoen bij aankomst of over te maken op postbanknummer 10 66 050 t.n.v. bisdom van Breda onder vermelding van Adventscollege.

Meer informatie en opgave:

T 076 522 3444 (vraag naar de medewerker van het jongerenpastoraat) of E jongerenpastoraat@bisdombreda.nl.

Het adventscollege is een initiatief van bisschop Van den Hende



Adventscollege 2011

**Werken van barmhartigheid
de sociale leer van de Kerk**
Vrijdag 25 november - zondag 27 november
voor jongeren van 17 - 30 jaar





God legt liefde in ons hart We worden geroepen die liefde te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen. Die liefde, die méér is dan emotie of gevoel, is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt. Het is een liefde met verantwoordelijkheid en verplichting, die het geweten vormt van de mens, en die nauw samenhangt met de twee voornaamste geboden die de Heer ons heeft voorgehouden: “Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mt. 22, 36-40).

Het adventscollege van het bisdom van Breda bestaat uit drie bijzondere dagen. Samen met andere jongeren van jouw leeftijd een weekend stevig de diepte in gaan tijdens bijzondere 'lessen', verzorgd door verschillende ‘experts’. We ontmoeten inspirerende personen die in hun dagelijks leven concreet werk maken van de werken van barmhartigheid. In de middag is er volop gelegenheid om met elkaar door te denken over wat het voor jou betekent. En in de avond is er ruimte voor gezelligheid en ontspanning.

We verblijven in de Paulusabdij, een prachtig gebouw in Oosterhout, waar we te gast zijn bij de gemeenschap Chemin Neuf.

Thema: Werken van barmhartigheid
Vanaf haar ontstaan heeft de Kerk oog voor mensen in nood. In de zeven werken van barmhartigheid krijgt deze aandacht een menselijk gezicht. Het is Christus zelf die zich in deze hulp aan mensen aan ons toont. De liefde van God is de liefde voor de kwetsbare naaste.

Programma

Vrijdag 25 november; Aan het begin van het adventscollege kijken we naar de essentie van de werken van barmhartigheid. Wat vertellen ze ons over God, ons geloof en ons leven?

Zaterdag 26 november; We verdiepen ons in de zeven afzonderlijke werken van barmhartigheid. We krijgen meer duidelijkheid over de achtergrond en luisteren naar iemand die zijn/haar leven concreet heeft ingezet voor deze werken.

Zondag 27 november;
Wat raakt mij in de werken van barmhartigheid? En wat kan het voor mijn leven betekenen? We kijken naar verschillende levensverhalen van heilige mensen die ons voorgedaan zijn. We vieren deze ochtend de eucharistie met bisschop Van den Hende, die ons een inleiding geeft over de sociale leer van de Kerk.

