



werken en leiding geven
volgens
de franciscaanse spiritualiteit



kloosterweekend
voor docenten en directeuren
13, 14 en 15 januari 2012

"Hij droeg versleten kleren, zijn gestalte was onaanzienlijk, zijn gezicht zonder schoonheid maar God verleende aan zijn woorden een geweldige uitwerking." Zo beschrijft bisschop Thomas van Split (13^{de} eeuw) Franciscus nadat hij hem had horen preken op een plein in Bologna.

800 jaar later inspireren Franciscus' woorden nog steeds. Zijn gedachtegoed is een bron van inspiratie voor allen die in het onderwijs leiding geven en leiding ondergaan. Zijn visie hierover is anders dan het management van mensen en targets in het vizier houden. Hij vindt leiding geven even noodzakelijk als het "wassen van andermans voeten".

Het Bisdom van Breda nodigt je uit om hierover na te denken in een sfeer van rust en bezinning.

Het kloosterweekend vindt plaats bij de paters Norbertijnen Norbertijnenabdij Postel in Mol.
Abdijlaan 16, 2400 Mol in België T. 0032 14 37 81 21

Van vrijdag 13 januari 2012, 18.00 uur tot en met
zondag 15 januari 2012, 13.00 uur.

Deelname in de kosten: 175 euro. Over te maken op
ING 10 66 050 of Rabobank 10 10 51 778

Dit kloosterweekend wordt begeleid door drs Martina Meul, Bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs van het bisdom Breda. De gebedsdiensten worden voorgegaan door drs. Titus Frankemölle, voorzitter van de DKSR en directeur in het VO.

Inschrijvingen telefonisch of per email met vermelding van uw naam en adresgegevens:

T 076 522 34 44

E bg.onderwijs@bisdombreda.nl

E programmagids@bisdombreda.nl

Programma

Vrijdagavond 13 januari:

Avondmaal in het gastenverblijf van de paters.
Kennismaking met elkaar, gespiegeld aan het leven van Franciscus.

Zaterdagmorgen 14 januari:

De levenshouding van een leider volgens Franciscus.
Drs. Martina Meul legt de uitgangspunten uit van waaruit Franciscus leiding geeft. Op de lijst van managementvaardigheden komen deze niet voor maar ze liggen wel aan de basis van een springlevende leidinggevende filosofie. Er wordt tijd gemaakt voor reflectie over de eigen stijl van leiding geven.

Zaterdagmiddag 14 januari:

Wandeling in de prachtige Postelse bossen met bijhorende opdrachten. "De schepping als relativering van leiderschap".
Wie oog heeft voor de schepping kan niet anders dan zichzelf relativieren. Dat is een andere insteek dan zichzelf als middelpunt plaatsen. Wat betekent deze relativering voor een leider en voor hen die leiding ondergaan?
Begeleiding: Drs. Theresia De Meijer.

Zaterdagavond 14 januari:

Gesprek met bisschop Van den Hende.
"De roeping en de last van het leiderschap",.

Zondagmorgen 15 januari:

De ontmoeting als centraal franciscaans thema.
Franciscus wil "de ander" ontmoeten om zelf geïnspireerd te worden of de ander te inspireren. Een franciscaanse ontmoeting kan ook leiden tot het wijzigen van het eigen standpunt ten voordele van de visie van de andere. Hoe ver kunnen we daarin gaan?

Zondagmiddag 15 januari:

Eucharistieviering.

12 uur: Lunch en weer naar huis.