

'Tekens van de levende Heer'

Week van de sacramenten 2011

26 september - 2 oktober

 bisdom van breda

bisdom van Breda
www.bisdombreda.nl

Christmaviering 31 maart 2010, H. Martinuskerk Breda, Princenhage. (Foto: I. Bertens)



Uitgaven

In het kader van het project over de sacramenten 'Tekens van de levende Heer' verschijnt een *bisdommagazine*. Ook verschijnt over elk van de sacramenten een *geloofsboekje*. Daarnaast werd een *kleurboekje* gemaakt voor kinderen met tekeningen van de sacramenten. Op internet kunnen *geloofsprekken* worden bekeken over de sacramenten, interviews met mensen uit het bisdom, die werden uitgezonden op zondagochtend voorafgaand aan de uitzending van de eucharistie op Nederland 2. Links naar de uitzendingen staan op de speciale pagina over het sacramentenproject op de bisdomsite. Er wordt een *dvd* gemaakt met alle uitzendingen uit het bisdom van Breda. Rond de doop, eerste communie, het vormsel hebben parochies contact met vele mensen. Om het bijzondere moment voor de ontvangers van het sacrament te markeren worden voor parochies *certificaten* gemaakt om in te vullen en persoonlijk te tekenen.

Agenda

Het hele jaar door is er bijzondere aandacht voor de sacramenten.

- Het bisdommagazine en de geloofsboekjes verschijnen voorafgaand aan **open monumentendag** (11-12 september 2010). Het materiaal ondersteunt parochies die de kerk in dit weekend ook als plek van geloof willen openstellen.
- Het project over de sacramenten bouwt voort op het magazine en de geloofsboekjes over het kerkgebouw als huis van God (2009). De **power point presentatie** die tijdens de openstelling kan worden getoond is nog verkrijgbaar bij het bisdom.
- Voorafgaand aan open monumentendag is er op vrijdag 3 september 2010 een **training voor openstellers en rondleiders** die met het geloof voorop mensen willen rondleiden in het eigen kerkgebouw (14.00 - 16.30 uur, Willibrordusbasiliek Hulst, informatie via T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl).
- Op 13 september vindt voor pastorale beroepskrachten een **bijeenkomst in het bisschopshuis** plaats over sacramentencatechese in het parochiepastoraat.
- Op 9 oktober 2010 vindt een diocesane zangdag plaats rond de **'Mis van de heilige Geest'**. De vormselcompositie wil een muzikale en catechetische impuls zijn voor de viering van het sacrament van het vormsel.
- Op 1 maart 2011 gaat de jaarlijkse **studiedag liturgie** in op de liturgische momenten tijdens de voorbereiding op de initiatiesacramenten (doop, eucharistie, vormsel). De studiedag wordt georganiseerd door de diocesane commissie voor liturgie.
- Van maandag 26 september 2011 tot zondag 2 oktober 2011 organiseert het bisdom van Breda een **'Week van de sacramenten'** met op elke dag van de week een activiteit rond een van de sacramenten. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met parochies, religieuzen en anderen.

Parochies worden uitgenodigd hierbij met eigen activiteiten aan te sluiten!

Volg www.bisdombreda.nl voor nadere berichtgeving.

Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda, T 076 5223444, F 076 5216244
I www.bisdombreda.nl, E secretariaat@bisdombreda.nl



Bisdommagazine 'Tekens van de levende Heer'.



Certificaten voor het heilig Doopsel, de eerste heilige Communie en het heilig Vormsel.



Acht geloofsboekjes over de sacramenten.

'Tekens van de levende Heer'

Een project van het bisdom van Breda over sacramenten

Met het project 'Tekens van de levende Heer' vraagt het bisdom van Breda aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het doel van het project is het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen.

"Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus' Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: 'de apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden' (Mc. 16, 20).

In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven, gaf zijn leven aan het kruis. Op Pasen is Hij verrezen. Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij heeft de heilige Geest gegeven als helper in ons midden. In kracht van die heilige Geest vieren wij de sacramenten, de werkzame tekens van de levende Heer. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De heilige Gregorius de Grote schreef: "Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten."

Bisschop Van den Hende



De foto op de voorzijde van deze poster is genomen tijdens de chrismanisiering op 31 maart 2010 in de H. Marinuskerk te Princenhage en toont acolieten die het procesiekruis met Christus dragen. (Foto: I. Bertens)

