

De heilige Geest zorgt ervoor dat in ons binnenste dezelfde gevoelens van rechtvaardigheid en barmhartigheid leven die ook in het hart van de Heer aanwezig zijn.

(Compendium van de sociale leer van de Kerk, nr. 25)

Het gaat in de sociale leer van de Kerk, in ons diaconaal en sociaal handelen om 'een beschaving van liefde', gebaseerd op het liefdesgebod van de Heer: "Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad."

(Johannes 15, 12)

www.bisdombreda.nl



**'Geef dat ons hart
van liefde brandt'**

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

(Veni Creator Spiritus. Bron: Getijdenboek p. 545)