

De veertigdagentijd is een uitnodiging om met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan.

Het is een tijd van meer toelag op het bidden en van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste.

Het is een tijd van grotere trouw aan de sacramenten en een tijd van vasten.

[www.bisdombreda.nl](http://www.bisdombreda.nl)

Afbeelding voorzijde: Christus en Simon van Cyrene. Kruisweg in de H. Lambertuskerk te Wouw door J. Keijzer. (foto: W. Laros)

Zuiver van hart



*“Een mens moet zijn innerlijk zuiveren van verkeerde neigingen en schadelijke hartstochten en daarna goede eigenschappen ontwikkelen, vooral de liefde tot God en tot de medemens, en in gemeenschap leven met God en de medemens. Echte liefde bestaat alleen in een mensenhart dat zuiver is.”*

Florens Radewijns pr. († 1400), Moderne Devotie.

Heer, maak het stil in mijn hart,  
maak het zuiver.

Kom mij bewonen en wees bij mij te gast.  
Door U verlang ik gekend te worden.  
Help mij om te strijden tegen wat onwaar is  
en mensenwaardig is,  
opdat uw paaslicht  
de duisternis zal overwinnen,  
door Jezus Christus onze Heer.