

Kruisteken

In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Gebed tot Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bidt voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

Lezen van de tekst van de dag

Overweging in stilte

Afsluiten met een gebed om de komst van de heilige Geest

*Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen:
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.*

*God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verheugen.
Door Christus onze Heer. Amen.*

Kruisteken

Weesgegroet

Tekst van de dag:

In het evangelie van Matteüs wordt verteld dat Jozef ernstige twijfels had bij de zwangerschap van Maria. Hij wilde in stilte van haar weggaan. In een droom werd Jozef op andere gedachten gebracht: "Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest" (Mt. 1, 20).

Overweging in stilte

Gebed om de komst van de heilige Geest

Op andere **gedachten**
gebracht