



Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
moeder van God,
bid voor ons, zondaars.



Nu en in het uur van onze dood.
Amen.



*“Mij geschiede
naar Uw woord,”*

zei Maria tegen de engel die haar de geboorte van Jezus aankondigde (Lucas 1, 38). Maria is een voorbeeld van geloof, van in vertrouwen ja zeggen als God je roept en meewerken aan Gods plan van liefde voor iedere mens. Een kaarsje aansteken bij Maria is een vorm van bidden zonder omhaal van woorden (Matteüs 6, 7). Alles wat ons bezighoudt mogen we in gebed voorleggen aan God. Een kaarsje branden bij Maria is haar vragen je gebed mee te dragen.



Lourdes
2009

Van 20 tot 28 mei 2009 gaat het bisdom van Breda op bedevaart naar Lourdes om samen tot en met Maria te bidden.

Informatie over de bedevaart is verkrijgbaar via de parochies en het bisdom van Breda.

T 076 5223444

E secretariaat@bisdombreda.nl

I www.bisdombreda.nl



Geloof en
vertrouwen