



het vuur van de liefde
pinksteren 2008

+ J. van den Hende

**het vuur van de liefde
pinksteren 2008**

+ J. van den Hende

Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We hoorden opnieuw de blijde boodschap dat Jezus, de Gekruisigde, is opgestaan uit de dood en dat Hij leeft. En we krijgen de kracht van de heilige Geest.

De Heer sprak immers aan het kruis: “in uw handen beveel Ik mijn geest” (Lucas 23, 46) en Hij gaf de geest (Johannes 19, 30). Na de verrijzenis blies Jezus over de apostelen en zei: “ontvangt de heilige Geest” (Johannes 20, 22). Op Pinksteren werden de leerlingen die bijeen waren vervuld van die heilige Geest. Zij waren vol vuur (Handelingen 2, 1-13).

Pinksteren is de afronding van vijftig paasdagen en tegelijkertijd het beginpunt van de tijd van de Kerk. De werking van de heilige Geest bleef niet beperkt tot één dag, tot één moment. In kracht van de heilige Geest was het voortaan aan de apostelen zelf om het woord van de Heer te verkondigen, om in woord en daad het geloof in de blijde boodschap te wekken in de harten van de vele mensen die zij ontmoetten. Ook nu moet de Kerk het hebben van de heilige Geest om het geloof in Christus te bewaren, te beleven en door te geven. De Kerk kan haar zending alleen vervullen in kracht van de heilige Geest.

Zoals de apostelen van het eerste uur, zo krijgen ook mensen van nu de gaven van de Geest. De werking van de heilige Geest is evenzeer actueel waar het gaat om de opbouw van de Kerk van vandaag: “alles is het werk van een en dezelfde heilige Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij wil” (1 Kor. 12, 11): inspiratie en talenten.

Diaconie en sociale rechtvaardigheid

Heel bijzonder mogen wij de aandacht vestigen op de broodnodige inspiratie van Gods Geest waar het gaat om diaconie en sociale rechtvaardigheid. Jezus las in de synagoge de woorden van Jesaja: “De geest des Heren is over mij gekomen [...] Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen.” Dit schriftwoord kwam in Jezus tot volle werkelijkheid (Lucas 4, 16-21).

In kracht van de heilige Geest houdt Jezus ons voor: “al wat gij gedaan hebt voor de geringsten der mijnen hebt ge voor Mij gedaan” (Matteus 25, 40).

In maart 2008 verscheen de Nederlandse vertaling van het *Compendium van de sociale leer van de Kerk*. Het is een helder naslagwerk waarin de *Pauselijke raad voor rechtvaardigheid en vrede* op systematische manier een overzicht geeft van de fundamenteën van de katholieke sociale leer.

Geloof en geloofwaardigheid

De dienst aan onze naaste, in kracht van de heilige Geest, is een onmisbare uiting van ons geloof en heeft alles te maken met geloofwaardigheid: ‘wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien’ (Jacobus 2, 14).

In dit licht mogen wij de werking van de heilige Geest uitdrukkelijk verbinden met sociale rechtvaardigheid en diaconie. Het leven van een christen is een leven in de Geest.

De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, ingetogenheid (Galaten 5, 22). Die moeten juist in ons dagelijks leven, in de omgang met elkaar, concreet aan het licht komen.

Geleid door de Geest

In de brief aan de Romeinen staat de oproep: “Wordt andere mensen, met een nieuwe visie” (Romeinen 12, 2). Hier is een directe link met de werking van de Geest van God: ‘Die geleid worden door de Geest, zinnen op de dingen van de Geest [...] het streven van de Geest loopt uit op leven en vrede’ (Romeinen 8, 5-6).

De heilige Geest brengt de woorden van Christus in herinnering om ons geloof te voeden. De Geest helpt tevens om ons geloof handen en voeten te geven. Hij zorgt ervoor dat in ons binnenste dezelfde gevoelens van rechtvaardigheid en barmhartigheid leven die ook in het hart van de Heer aanwezig zijn (Compendium nr. 25).

Jezus noemt heel concreet de werken van barmhartigheid. “Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Matteus 25, 35-36). En in de bergrede zegt Jezus: ‘zalig de zachtmoedigen, zalig de zuiveren van hart en zalig die vrede brengen’ (Matteus 5, 1-12).

Beschaving van liefde

Het *Compendium van de sociale leer van de Kerk* spreekt van de evangelisatie van de sociale sector: “de bouw van een stad voor de mens die meer humaan is omdat hij meer de vorm aanneemt van het koninkrijk van God” (Compendium nr. 63).

Het gaat in de sociale leer van de Kerk, in ons diaconaal en sociaal handelen om ‘een beschaving van liefde’, gebaseerd op het liefdesgebod van de Heer: “Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad” (Johannes 15, 12). ‘Christenen moeten hiervan getuigen zijn. Zij moeten met hun leven tonen dat de liefde de enige kracht is die kan leiden tot persoonlijke en sociale volmaaktheid en die de maatschappij kan oriënteren in de richting van het goede’ (Compendium nr. 580).

In het bisdom van Breda zetten parochies naast liturgie, catechese en pastoraat ook nadrukkelijk in op diaconie, het ontplooiën van diaconale en sociale activiteiten in de geest van het evangelie.

De diocesane beleidsnota *In de duizend gezichten van Uw volk* pleit ervoor bij al deze activiteiten het geloof voorop te stellen. Geloof moge alles wat het bisdom en de parochies en caritasinstellingen ondernemen motiveren: in kracht van de heilige Geest bouwen aan een beschaving van liefde.

Ik wil u uitnodigen om op Pinksteren samen te bidden dat de heilige Geest ons voortdurend ontvankelijk maakt voor gedachten en plannen van liefde, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede (Compendium nr. 63).

Kom heilige Geest
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit
en alles zal worden herschapen
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Breda

Compendium van de sociale leer van de Kerk
Pauselijke Raad voor rechtvaardigheid en vrede
ISBN 978-90-6858-782-1

Niet verkrijgbaar in de reguliere boekhandel!

De Nederlandse vertaling van het Compendium (550 blz., € 20,00) is niet verkrijgbaar in de reguliere boekhandel, maar kan worden besteld bij het Secretariaat van de Rooms-katholieke Kerk in Utrecht en bij het bisdom Breda.

Secretariaat RKK
T 030 232 69 09
E bestel@rkk.nl

Bisdom Breda
Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda
T 076 5223444
E secretariaat@bisdombreda.nl

Bestellen kan ook via de webshop op www.bisdombreda.nl.



Geloof

In maart 2007 presenteerde het bisdom nieuwe samenwerkingsverbanden. Parochies in die verbanden moeten komen tot maximale samenwerking en daar de juiste vorm bij vinden. De parochie is geen doel op zich, maar een instrument om mensen te bereiken met de christelijke boodschap.

Daarom geldt bij alles: het geloof voorop! Paars is de kleur van bekering en de bereidheid om naar God te luisteren. Het is de kleur van het bisdom Breda.

Bij de afbeelding op de achterzijde



geloof

